



Sint-Trudoabdij



Brugge, december 2024

Een warme terugblik op de vakantieweek

Ooit was, na een drukke zomer in een druk gastenverblijf, de ontspanning van een jaarlijkse, gezamenlijke vakantieweek, broodnodig. We houden er fijne herinneringen aan over.

Al wordt het leven in gemeenschap anders ingevuld nu de leeftijd stijgt en het aantal zusters daalt, toch houden we eraan om 'samen' enkele vakantiedagen in te vullen met o.a. – meestal in de namiddag – een uitstapje dat haalbaar is. Dit jaar reserveerden we daarvoor de laatste week van augustus.

Op onze eerste vakantiedag waren we uitgenodigd bij onze zusters in Huize Mamre. Dat is altijd super gezellig. Twee dagen later vierden we Sint Augustinus. Dit jaar kreeg dit jaarlijks hoogfeest een culinair tintje in Polderwind, een hotel in Zuienkerke, waar we na de maaltijd samen genoten van een uurtje rust of een wandeling in het zalige polderland. Uitwaaien doet deugd!



Daags nadien trokken we met een zestal naar Oostende om er één van de Ensor-evenementen live te beleven. In de vroegere Dominicanenkerk was het genieten van 'James Ensor inspired by light': een immersieve* beleving vol kunst, licht en verbeelding, geïnspireerd op de briljante kunst van Ensor. Het werd een verrassende ervaring en een bijna fysieke ontmoeting met het schildergenie dat Ensor heet.

(*Immersie is de perceptie van fysiek aanwezig te zijn in een niet-fysieke wereld ...)

Op vrijdag 30 augustus namen we allemaal deel aan de zomerbar in wzc Herdershove waar we met zr. Myriam als gastvrouw ons gezellig en zusterlijk tegoe deden aan taart en andere zoetigheden. Vooral het gezellig samenzijn deed veel deugd. Zr. Myriam, voor wie het overlijden van zr. Noëmie een grote leemte achterlaat, heeft er intens van genoten. Vóór we het wisten was de vakantieweek voorbij. We tekenen voor volgend jaar! Laat verder de foto's nu maar spreken ...

Bezoek aan het kasteel van Male

Op 17 augustus deden wij met de gemeenschap een uitstap. We waren uitgenodigd door de huidige eigenaars van 'ons' kasteel om er een tentoonstelling te bezoeken. Een tentoonstelling die als titel kreeg: 'Echoes of the self' (echo's van het zelf).

De kunstenaar: Chidy Wayne uit Barcelona, Spanje.

Het was een bijzondere tentoonstelling want een deel van de werken, beelden zowel als schilderijen, kwam tot stand in interactie met het gebouw waardoor de kunstenaar zich liet inspireren.



Het thema 'Echo's of the self' nodigde ons uit om na te denken over de menselijke identiteit in een wereld waar collectieve referenties vervagen, waardoor het individu het centrum wordt van zijn eigen universum. Bij afwezigheid van de grote verhalen en oude gidsen wordt de individuele mens hoofdrolspeler van zijn eigen verhaal en is hij verantwoordelijk voor het definiëren van zichzelf.

De werken die we te zien kregen, ademden innerlijke strijd en worsteling en moedigen diepe introspectie aan. Deze tentoonstelling was een reflectie op individualisme, zonder oordeel maar met een oproep tot persoonlijke verantwoordelijkheid, tevens ook een uitnodiging om innerlijke kracht te vinden in een wereld zonder externe begeleiding.



Ikzelf werd vooral getroffen door de verzameling werken die hing op dezelfde plaats waar vroeger de kruisweg van Orval hing: 14 schilderijen van dezelfde grootte op dezelfde plaats met als titel 'Fading faith', vertaald: 'Het tanende geloof.'

Ik vond het indruk-wekkend hoe iemand een tijdsgewricht kan pakken in kleur en penseelstreken, hoe onze persoonlijke, gemeenschappelijke en maatschappelijke geschiedenis daar aan de muur hing en hoe er hoop uitstraalde. We kunnen en mogen niet ontkennen dat het geloof zoals we het kenden, tanend is maar omdat het tanend is, is het nog niet gedoemd om te verdwijnen.

Het gebouw waar onze gemeenschap vele jaren haar leven heeft geleefd heeft tot de kunstenaar gesproken en hij heeft gehoord en verstaan. Verrassend te mogen ervaren dat zelfs stenen spreken en getuigenis afleggen.

Ook dat was indruk-wekkend.

PEACE! Vredesconcert op zondag 10 november 2024



Op zondag 10 november ging ons jaarlijkse benefietconcert door ten voordele van de werken van les Filles de la Résurrection. Ditmaal kozen we voor een Vredesconcert gebracht door het Oostendse koor Ier & Gunter o.l.v. Dirk Ooms, neef van zr. Caritas.



We mochten wederom vele van onze vrienden en sympathisanten ontvangen in de Maria Assumptakerk van de Parochiale eenheid Sint-Trudo te Asebroek. Zr. Hannah lichtte vooreerst de initiatieven van de drie Afrikaanse priorijen toe. De projecten die o.a. mee door de bijdrage van het vorige benefiet gesteund werden alsook nieuwe zaken die opgestart worden. De aandacht werd getrokken op de moeilijke situatie in Goma waar de immer voortdurende oorlog de situatie van de ontheemden zeer pijnlijk maakt. Eén stap was het dan naar het programma, gebracht door het koor dat een gevarieerd programma bracht van vredesliederen van klassiek, traditioneel over kleinkunst naar bevrijdingslied. Met in gedachte de slachtoffers wereldwijd van de vele conflicten was dit concert een bede om vrede. Een krans van gedichten omkaderde de liederen, gedichten van kinderen uit Sarajevo tot de ode 'Aan jou, mijn Afrikaanse zuster'. Na het concert volgde er een warme ontmoeting met een drankje en een hapje. Wij danken iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en voor de steun.



Earth Song - Frank Tichel

Wil u onze Afrikaanse zusters steunen? Dit kan door over te schrijven op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN met vermelding 'projecten Filles de la Résurrection' en uw naam, voornaam en rijksregisternummer.

Feest van Sint-Trudo op 23 november

Een Hoogfeest voor onze gemeenschap. Sint-Trudo, patroon van onze gemeenschap, de heilige met het kerkje op z'n arm, nodigt ons ieder jaar uit om deze dag 'in gemeenschap' feestelijk te gedenken. Wij mogen ons Kerk-zijn samen beleven, als kanunnikessen, bouwend op de drie pijlers: 'gemeenschap, gebed en dienstbaarheid'. Ook nu we samen een 'oudere' gemeenschap zijn, blijven we deze drie pijlers indachtig, niet meer met alle mogelijkheden van vroeger, maar even intens en oprecht met de mogelijkheden van vandaag. Sint-Trudo inspireert ons daartoe, ook nog vandaag. We kwamen allen samen voor de eucharistieviering samen met priester Dominique. Steeds een deugddoend en gezegend moment voor ieder van ons. In de namiddag nodigden we woordkunstenaar Ignace Goethals uit om ons de avant-première van zijn nieuwe monoloog 'Liefdeslicht' te brengen. In de intimiteit van onze leefruimte, bracht hij een beklievend stuk.



Alles begon met het licht van de schepping, het kleine vlammetje dat branden blijft in de duisternis en ook ons uitnodigt tot herschepping in liefde. Wat betekent het lief te hebben van mens tot mens? We waren geraakt, het stemde ons tot reflectie en het verzachtte ons hart... Eén van de mooie momenten voor ons als gemeenschap om mee te herinneren.

Zo mogen we op deze sterke momenten steeds ervaren dat we elkaar gegeven zijn, dat we samen communio - 'kerkje' - mogen zijn voor elkaar en voor anderen. Dank aan Ignace en zijn echtgenote Brigit om ons deze mooie inspirerende namiddag te bezorgen.

Moedige vrouwen

Laatste zuster zijn van je priorij? Niemand dacht daaraan als ze de keuze maakte voor het religieuze leven. Toch vandaag een realiteit waarmee we meer en meer worden geconfronteerd ook binnen onze Associatio van de kanunnikessen van het Heilig Graf.

Onder de rubriek 'Moedige vrouwen' laten we u kennis maken met zr. Ester van de voormalige priorij Lumen Christi te Campinas SP, Brazilië en zr. Monica van de voormalige priorij Emmaüs te Maarssen, Nederland. Beide priorijen werden opgeheven in 2017.



Vandaag woont zr. Ester in Holambra, in een kleine woning in het bejaarden-condominio 'Centro Social Holandês'. Ze is heel betrokken in de parochie als 'Ministra da eucharistia' en lector in de vieringen, ook verzorgt ze woorddiensten in het kleine bejaardenoord op de condominio waar ze woont..



Zr. Monica woont in Breukelen en is er parochie-assistent, ook heeft ze een bestuursfuncties bij de KNR, de organisatie van de religieuzen in Nederland.

Ook met hen blijven we betrokken en wensen hen goede moed en inspiratie het komende jaar.

*"Kom en wordt opnieuw geboren, ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen, met uw warmte breek de nacht." s.d.V.*

Sint-Trudoabdij Brugge
Oude Oostendse Stwg 53 - 8000 Brugge
☎ 050 / 36 70 20
<https://www.sintrudoabdij-brugge.be>

Huize Mamre
Olmendreef 16 - 8310 Brugge
☎ 050/68 85 45

Sint-Trudo Stadsgemeenschap
18-Oktoberstraat 80 - 8200 Brugge
☎ 050/34 63 85
<https://www.sint-trudo-solidair.be/>