



Sint-Trudoabdij



Brugge, juni 2023

Beste vrienden,



Met de zomer voor de deur willen we u groeten.
We sturen enkele berichten uit onze gemeenschap,
zo kan u ook wat delen uit ons leven
en kunnen we ons verbonden weten met elkaar.

Nu het zomert, kunnen we u kleurrijk nieuws brengen,
nieuws met de kleur van de prachtige afbeelding die wij kregen met
het thema van het nakende Generaal Kapittel.
Kleur ook van kleine positieve hoopvolle berichten die ons toevallen
in ons leven.

Berichten uit het leven van de gemeenschap nu, maar ook uit een heel
ver verleden, en ook van onze Afrikaanse medezusters veraf.

We beginnen met jullie uit te nodigen te kijken naar de afbeelding van
'De vrouwen van de dageraad'...

Verbonden met jullie wensen we jullie een goede zomer toe!

de zusters van de Sint-Trudoabdij

Vrouwen van de dageraad

Van 5 tot 13 augustus heeft het 12^{de} Generaal Kapittel plaats van onze Associatio. Het is een officieel gebeuren, door de constituties vastgelegd, dat om de 6 jaar plaatsheeft. Tot hiertoe was de plaats van samenkomst altijd in Vlaanderen, deze keer in het diocesaan centrum van Groenhove in Torhout.

Zo'n Kapittel brengt nogal wat werk mee voor de generale priorin en haar raad: thema en agenda bepalen, teksten zoeken ter voorbereiding, begeleidende afbeelding zoeken, gebedskaartje maken dat voor elke zuster ter beschikking wordt gesteld, liturgie voorbereiden, vertaalcabines bestellen en tolken zoeken (in onze Associatio, hoe klein ook, zijn er 3 voertalen), een moderator vinden en liefst nog enkele sprekers die iets te zeggen hebben bij het thema dat is bepaald en mensen zoeken voor het secretariaat.

Naast de generale priorin en haar raad zijn op zo'n Kapittel ook de priorinnen van alle gemeenschappen aanwezig en twee democratisch gekozen delegaten van elke gemeenschap.



Toch is er voorbereidend werk voor elke zuster van de Associatio. We ontvingen 5 teksten die onze neuzen in dezelfde richting moeten zetten en aansluiten bij het gekozen thema. Elke gemeenschap kiest hoe ze zich met deze teksten voorbereidt.

Het thema luidt:

Vrouwen van de Dageraad
op de kruispunten van de tijd.

De wereld omhelzen met Hoop.
luisteren, wijsheid, zorg, tederheid, heling.

Samen op weg.



De afbeelding 'Vrouwen van de dageraad' is een kunstwerkje van C. Hereñu en hebben we mogen overnemen van de confederatie van de Latijns Amerikaanse religieuzen.

Voor de meesten onder u is de afbeelding bekend want we hebben ze als paaskaart verstuurd.

In onze gemeenschap hebben we de teksten echt wel ter harte genomen. We hadden verschillende bijeenkomsten om ze te verwerken en te integreren. Elke bijeenkomst begonnen we met een lied op tekst van Kris Gelaude: 'Wakend uitzien'. Het gebed ter voorbereiding van het Generaal Kapittel werd gezamenlijk gebeden in de vespers die op de bijeenkomst volgden.



Een eerste tekst was een commentaar bij de afbeelding 'Vrouwen van de dageraad'.

Een tweede tekst was van Ted Dunn en handelde over het omarmen van onze kwetsbaarheid en de transformatieve kracht hiervan.

De derde tekst ging over 'De spiritualiteit van de synodaliteit' van Sr. Martinez-Gayol.

De vierde tekst heeft als thema: 'Wijsheid op de synodale reis' van Dr. Jessie Rogers.

Als vijfde tekst kregen we enkele fragmenten uit Fratelli Tutti van paus Franciscus – over broederschap en sociale vriendschap.

Uiteraard staat al dit werk niet los van het synodaal proces dat in de kerk aan de gang is en door paus Franciscus werd opgezet.

Na al dit voorbereidend werk waren we klaar om vragen, zorgen, visies, agendapunten te formuleren voor het Generaal Kapittel die onze delegaten ter harte moeten nemen. Deze gaan vooral over de toekomst van de Associatio en het beleid ervan. De realiteit is immers dat de westerse gemeenschappen kleiner en oud zijn geworden. Enkele priorijen werden reeds opgeheven. De Afrikaanse gemeenschappen groeien. Gelukkig maar, want de toekomst zal daar liggen.

Wordt dit Kapittel het Kapittel van een diepe verandering? We wachten af want op het einde van de vergadering wordt een nieuwe generale priorin gekozen en een nieuwe generale raad die de komende zes jaar het beleid zullen voeren. De thuisblijvers kunnen slechts biddend meeleven, vragen om de H. Geest en hopen dat het beste geschiedt voor ons allemaal, zowel voor Afrika als voor Europa, opdat wij inderdaad in staat zullen zijn om in deze tijd hoop te dragen voor een wereld zonder hoop en voor vele mensen in wanhoop, daarbij ook zorg dragend voor de aarde die een thuis moet zijn voor elk menskind. Samen zullen we die weg gaan.

Als stenen spreken ...



De meimaand zorgde voor een aangename verrassing!

'Muren, grafkelders en onbekend stuk Reie ontdekt op de BRUSK-site: 'Van enorm belang'. Wie de archeologische vondsten van dichtbij wil zien is er op zaterdag 27 mei welkom', dat meldde het Nieuwsblad van 25 mei.

Het bericht trok méér dan onze aandacht: geven de roots iets prijs? De Eeckhoutabdij komt ter sprake en ook kluizenaar Everelmus die in de 11^{de} eeuw op een eiland in de Reie mensen rond zich verzamelde – de pauperes Christi – en die een ver begin maakte van wat later een prestigieuze stadsabdij werd. Een waar gebeurd verhaal of legende? We hoopten bevestiging te horen van wat onze zr. Kristina z.g. zo geanimeerd indertijd aan ons, haar novicen, vertelde.

Na haar bezoek aan de opgravingen op die bewuste zaterdag, maakte zuster Hannah met de archeoloog Dieter Verwerft de afspraak om er met de hele gemeenschap naartoe te gaan voor een geleid bezoek. Wie kon wou er hoe dan ook bij zijn! En het werd genieten op donderdag 1 juni! Hogergenoemde gids-archeoloog Dieter ontving ons allerhartelijkst en zijn boeiende toelichting bij het werk van het aanwezige team, werkte aanstekelijk. Hijzelf was minstens even blij-verrast 'nog' nazaten, link met de eens bewoonde stenen rijkdom, aan te treffen! Hij toonde met grote tevredenheid en trots de gevonden sporen: een imposante muur, opgebouwd uit veldstenen, een bouwtechniek typerend voor de 12^{de} eeuw. 'Meer dan waarschijnlijk de resten van de vroege abdij (gebouwd in 1130 op een domein ten zuiden van de Burg)'.

Een deels bewaard opschrift doet vermoeden dat één van de gevonden graven toebehoort aan abt Nicolaas van Troostenberghe, abt van de Eekhoutabdij in de 17^{de} eeuw. Zijn skelet, de ligging ervan (richting naar het oosten) en een kruisje bevestigen dat alleen maar.

Volgens onze archeoloog zijn de vondsten bijzonder waardevol. Vooral de laatste ontdekking: de veldstenen muur uit de 11^{de}-12^{de} eeuw én een voorheen onbekende Reie-arm (waar Everelmus woonde en werkte?) maken de archeologen én ons uitermate blij.

En dat dat zo is zie je op de foto van de rij lachende Sint-Trudozusters die gelukkig zijn met het nieuws dat de gids hen vertelt. We zingen als dankgroet aan de stenen en aan de mensen van toen en nu ons 'Lied voor Everelmus'.

Nog dagen nadien hing er een bijzondere sfeer in Huyse Sint-Trudo! En de 12^{de}-eeuwse veldsteen die we als cadeau meekregen, ligt nu op een bijzondere plek in onze huiskapel.

Dat resten van Everelmus zelf ooit nog worden teruggevonden is wellicht een ijdele hoop ... en toch!? We blijven zingen op 3 oktober, zijn feest:

Dankbaar voor wie zijn voorgegaan,
laat ons die weg vertrouwd gaan.

PS: BRUSK: toekomstige tentoonstellingshal langs de Eekhoutpoort in Brugge.



Lichtpuntjes aan de Horizon

Met onze hulp werden het afgelopen jaar enkele hoopvolle zaken gerealiseerd.

Ieder jaar nodigen we u uit ter gelegenheid van ons benefiet om enkele van de projecten van de zusters in Rwanda of Congo mee te ondersteunen. Vorig jaar was er de uitnodiging om bij te dragen aan de afwerking van klassen in de school 'Mère Hadewych' van de zusters van Mirhi, tevens voor de omvorming en afwerking van het gemeenschapshuis Espoir tot een materniteit bij de zusters van Kindu en ook voor de ondersteuning van de leefkost voor de kinderen van Muhanga bij de zusters van Rwanda.

Vandaag kregen we van hen goed nieuws, lichtpuntjes aan de horizon, onze zusters bleven niet bij de pakken zitten en door samen te werken konden ze enkele positieve zaken realiseren.

School Mère Hadewych te Mirhi



Door de toevloed van families op de vlucht voor geweld vanuit Oost-Congo, steeg het aantal leerlingen ieder jaar opnieuw in hun kleine school op het terrein van de priorij. De zusters deden hun best om telkens met de middelen die ze hadden klassen bij te bouwen.

Deze klassen konden echter nooit worden afgewerkt en de omstandigheden waarin de kinderen lessen volgden waren verre van ideaal. De afgelopen maanden werden deze klassen dan ook met succes afgewerkt tot ieders blijdschap.

Maternité Espoir, Kindu



Op zoek hoe ze beter diensten konden uitwerken voor de bevolking in de stad namen de zusters van Kindu het initiatief om één van hun communiteiten om te bouwen tot een materniteit en klein hospitaal. Dit project stond een tijd lang in de stijgers, mede door de wachttijd om alle vergunningen te verkrijgen en ook de middelen en het materiaal te verwerven om dit te kunnen realiseren.

In de meimaand was het zover, onder ruime belangstelling werd de materniteit ingezegend en geopend. Dezelfde namiddag werd er baby Omari geboren. Proficiat aan baby nr. 1, z'n mama en de zusters!

Moedige vrouwen

We willen u telkens enkele van onze Afrikaanse medezusters voorstellen onder de rubriek moedige vrouwen. Zo leren we gaandeweg zusters van nabij kennen, hun werk en hun inspiratie.



We stellen u voor sr. Annonciata, sr. Antoinette en sr. Alice!
Drie Rwandese medezusters die in september '22 aanvaardden om naar Sicilië af te reizen op 'missie' in dienst van het bisdom Mazara del Vallo in de provincie Trapani aan de kust van de Middellandse zee.
De omstandigheden in het bisdom zijn er moeilijk en de pastorale vragen veelvuldig. Op zoek naar ondersteuning door religieuzen kwam de vraag bij de Filles de la Résurrection van de priorij van Masaka in Rwanda toe. Daar werd grondig nagedacht over de vraag en deze werd uiteindelijk positief beantwoord. De drie zusters vertrokken vol goede moed, ze kwamen aan in september en werden de volgende maanden stap per stap ingeleid in de eigenheid van de leefcultuur en kerkcultuur in dit zuidelijke punt van Europa. Het is een arme streek met een hoog percentage vluchtelingen, de problemen multipel. Italiaans leren werd de eerste uitdaging. Ze kregen er een woning en een koppel uit de lokale gemeenschap werden hun begeleiders bij die eerste stappen. Er werd een begin gemaakt met de verschillende apostolaatswerken waarbij ze betrokken zouden worden. Pastoraal voor vrouwen is er één van en pastoraal bij vluchtelingen.

Nu reeds in uw agenda! - Aankondiging van het benefiet 2023!

Op zondag 3 december verzorgt ISHTAR voor ons een benefietconcert 'Tussen Donker en Licht'.

Dit concert zal doorgaan om 15 u. in de kerk van Steenbrugge, met nadien kans tot ontmoeting met koffie en taart!

Oproep: taart-bakkers gezocht!

Wie een eigen creatieve bijdrage wil leveren voor dit benefiet en graag een taart wil bakken voor het taartenbuffet mag contact opnemen met zr. Caritas (caritas.van.houdt@hotmail.com) - Concrete afspraken volgen dan in aanloop naar het benefiet.

Wil u onze Afrikaanse zusters steunen? Dit kan door over te schrijven op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN met vermelding 'projecten Filles de la Résurrection' en uw naam, voornaam en rijksregisternummer.

Sint-Trudoabdij Brugge
Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge
tel. 050 / 36 70 20